

# DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : De ware levensstroom, en Van Calvijn tot Burroughs

## DE WARE LEVENSTROOM

Laten we overdenken de berg Sinaï in Egypte. Egypte ligt zowel in Afrika als in Azië. Deze berg staat in het Azië deel van Egypte. Hier ontving Mozes de geboden.

*'Zij die sterk willen zijn vallen in een strik.'*

Ewa 56:1

*'Door vleselijke sterkte sterft het oog.'*  
Belech 8:1

Elke dag als we opstaan moeten we beseffen dat het de wereld van het vlees is waarin de mens leeft, alles wat we om ons heen zien. En de mens leeft door het vlees, en voor het vlees. Er is goed en slecht, maar het beste wordt achtergehouden. Vaak lijken dingen goed, maar zijn het de banen van het vlees. Het vleselijke heeft het geestelijke opgeslokt, en imiteert nu slechts het geestelijke, als spot. Ze hebben er een karikatuur van gemaakt. Het vlees wil machtig zijn en de sterkste, over anderen heersen, en het vlees wil bewonderd worden. Let er goed op. Het is een teken des tijds. Maar zo zijn hun geestelijke kanalen dichtgemetseld, en hun geestelijke oog is dood.

Men wil sterk zijn. Vrees en woede heeft een negatief etiket. De oude profeten wezen op de vreze des Heeren als het pad, en Jeremia werd afgezonderd in de toorn des Heeren. We moeten de Heere vrezen en woede hebben over de zonde, want dat is het ware leven en dan kan het vlees niet

binnendringen. De vreze des Heeren is niet zomaar eerbiediging, maar voorzichtigheid, en voorzichtigheid toetst en onderzoekt. Je bent bang om te zondigen, want zonde maakt alles kapot, verstoort de relatie tussen mens en God.

Een heleboel kracht hebben we niet eens nodig, want we moeten op zoek gaan naar het diepere leven, door juist een diepere dood aan het vleselijke te sterven, en dat kan alleen in de vreze en woede des Heeren. Dat is niet iets extremistisch, maar iets heel sobers, als onderdeel van de geestelijke studie en strijd.

De vreze en woede die van boven komt heeft als doel ons leeg te maken, ons te ontdoen van de veel te grote wapenrusting van Saul. Velen hebben die wapenrusting gegrepen voor het oog van de mensen, maar de psalmist hield zich klein en eenvoudig.

Niet alleen maar vreze, niet alleen maar woede, want ze moeten elkaar zuiver houden, opdat je in de juiste richting blijft gaan. Uiteindelijk kom je dan in zwakheid tot de rivier, worstelende met jezelf, geheel leeg van jezelf, en dan kan de ware levensstroom je vullen, en meenemen. Dat is een oorlogsoproep en een scholingsoproep, wat aankomt op een heleboel omscholing.

*Daar aan het water van het begin der schepping moet u wezen,  
Een vorstelijk geschrift is daar geschreven,  
Zo op het hart en op de tong,  
Zo op een steen bij de bron,  
Hier begint al het ware leven,*

*wat boven het gewone en goede uitstijgt,  
Hier begint het dagelijks leven,  
Waar het Woord uitspruit.*

*Het Woord, onze enige sterkte,  
Oh knoop het toch in uw oren,  
Bindt het toch aan uw hart,  
Alleen in zwakte zult gij het vinden,  
als gij het aardse, overgrootse en overmoedige  
hebt wederstaan,  
Oh, laat valse sterkte u toch niet vullen,  
Ga toch niet zitten op Goliath's troon,  
Want het aardse wil u strikken,  
u ver van de hemelen trekken tot uiterlijk vertoon*

*De wereld binnenin roept,  
Wat buiten is heeft geen ruggegraat,  
lopende met de schapen mee  
van kwaad tot kwaad,  
tot een groter kwaad opgespaard,  
het is al laat*

*Blijf binnen als het donker wordt,  
Ga tot uw diepste binnenkamers,  
en lees het Woord, en het lot van hen  
die met het Woord niet rekenen,  
Zij vierten luidruchtig feest in de nacht,  
maar zij zullen worden weggebracht*

## VAN CALVIJN TOT BURROUGHS

*De hemel stuurde haar dochter naar de aarde. Degenen die in geloof tot haar komen, zullen zien dat zij werkelijk Zorg is, als in een nieuw verbond.  
Behemma 20:1*

Johannes Calvijn stelde dat God eerst als Moeder, als Matriarch, naar de

wereld kwam, maar de wereld wilde haar niet. We weten allemaal wat er daarna gebeurde. Wanneer er een profeet werd gestuurd, werd hij vervolgd en gedood, en toen de zoon werd gestuurd, deden ze hetzelfde. Hij werd gekruisigd, zodat de mens hem naar eigen inzicht kon vormen, tot een afgod die ze konden manipuleren. Johannes Calvijn stelde dat de zoon kwam als een voorbeeld en een herinnering, maar ze veranderden het in een gouden kalf, dat hij de sier-Jezus noemt, die ze gebruiken om hun zonden er glanzend en goed uit te laten zien.

De nieuwe bijbel laat zien dat de balans verloren is gegaan. Er zou een zoonschap moeten zijn tot het dochterschap van de hemel. De dochter betekent volharding, in het doen van het goede, in het geduldig zijn, in het luisteren, in de studie, dus we moeten echt ook geloof hebben in de dochter van God, als een beeld, als een gelijkenis. Zij is de hemelse leeuw om alle dingen te testen. De mens is geschapen om te luisteren, maar zie hoe ze de oorspronkelijke betekenis van de mens hebben verdraaid. Ze hebben van hem een opschepper gemaakt, een opschepper tegen God en tegen de dochter van God. Oh, hoe ze alles beter weten, oh, hoe ze geen gevoeligheid hebben, hoe ze de zonde verheerlijken. Oh, hoe ze zichzelf tot een afgod hebben gemaakt, altijd groter en sterker willen lijken dan de ander, het gaat altijd om grootte en status, altijd om kwantiteit, niet om kwaliteit.

William Burroughs zei: "Wat eet de geldmachine? Het eet jeugd, spontaniteit, leven, schoonheid en, bovenal, het eet creativiteit. Het eet kwaliteit en schijnt kwantiteit." Hij legde dit hele mechanisme uit in zijn boek 'The Wild Boys, a book of the dead.'

(Uit het Engels vertaald,  
uitgave : Yournet Bible Version  
Evangelism)

---